

De weg van wens naar werkelijkheid

Ik heb het geluk gehad dat ik in mijn leven leraren ben tegengekomen die mij hielpen ontdekken hoe creatieprocessen verlopen. Om een creatieproces in gang te zetten en tot een gewenst resultaat te leiden heb je scheppersvaardigheden nodig. Elk kind wordt ermee geboren, maar het moet het wel kunnen oefenen.

Als dochter van een architect ontwikkelde ik al jong een fascinatie voor creatie. Ik zag hoe een beeld in iemands geest tot werkelijkheid werd gebracht. Ik keek graag naar mijn vader als hij gebogen boven zijn tekenshot zijn fantasie over een gebouw met precisie weergaf in een schets van lijnen, kleine aantekeningen en kleurcombinaties. Vele maanden later vond datzelfde gebouw vanonder het licht van mijn vaders bureaulamp zijn eigen bestemming in het daglicht. Mijn vader was een tovenaar. Ik wist het zeker.

Van idee naar werkelijkheid

Later leerde ik dat ideeën tot producten kunnen leiden. En dat daar een ontwikkeltraject bij komt kijken. Met een team productontwikkelaars maakten we gemiddeld 1000 producten per jaar binnen de home entertainment industrie. Of een product succesvol was, hing sterk af van de mate waarin we er bij de start over na hadden gedacht. Omdat mijn interessegebied verschoof van producten naar mensen, maakte ik de overstap naar theater. Jongerentheater. Een nieuwe droom ontstond, en daarmee een ingewikkelde

opdracht aan mezelf: een eigen theaterschool. Zonder geld, zonder gebouw en nog zonder leerlingen en docenten. Inmiddels groeit en bloeit het Talenten Theater, met nu al 200 leerlingen! De kinderen bevestigen me hoe belangrijk het is dat we ontdekken wat onze passies zijn en waar we met aanvullende talenten samen toe in staat zijn.

Ontdekking van de creatiespiraal

Om de jongeren nog beter te kunnen helpen hun creatiekracht te ontdekken en te ontwikkelen, was ik op zoek naar informatie over creatieprocessen. Ik ontdekte *De Creatiespiraal* van Marinus Knoope. Zowel de ontmoeting met het boek als met de man erachter heeft mijn leven ingrijpend positief veranderd. Voor het eerst las en herkende ik de vaardigheden die je nodig hebt om je wensen te kunnen

'Mijn vader was een tovenaar; ik wist het zeker!'

realiseren. Op een verrassend eenvoudige wijze werden er woorden gegeven aan de scheppingsroute die ik al vele keren intuïtief had bewandeld. Het was een feest van herkenning en de sleutel om anderen te helpen hun wensen werkelijkheid te laten worden.

We zijn leerling-scheppers

Ik schreef Marinus een brief met de vraag of ik zijn boek mocht 'vertalen' naar een kinderboek en een leermethode voor jongeren. Hij reageerde enthousiast en was mijn mentor, steun en toeverlaat. Met het Talenten Theater maakten we een musical over 'De weg van wens naar werkelijkheid'. Het was een schat aan ervaringen en leermomenten. We zijn met de theorie letterlijk 'de vloer op gegaan'. Daar, met mijn neus boven op de creatieprocessen, met de creatiespiraal als leidraad, zag ik waar we als lerende scheppers mee worstelen, wanneer we behoefte hebben aan extra uitleg of aan het ontwikkelen van onze scheppersvaardigheden. Voor kinderen vanaf 10 jaar heb ik toen *De weg van wens*

naar werkelijkheid geschreven. Het is een avonturenroman met alle stappen van het creatieproces, en opdrachten om het je eigen te maken. Voor in de klas is er een werkboek om de creatievaardigheden en het samen creëren (co-creatie) te oefenen. Voor het middelbaar onderwijs ontwikkel ik momenteel een 'puber'versie.

Scheppen creëert levenslust

Mijn grootste ontdekking was dat het ontdekken van je passies, je wensen, het ontwikkelen van je creatieve kracht en het (samen)werken aan de verwezenlijking ervan enorm veel levenslust oplevert. En zoals dat gaat: een mens heeft steeds weer nieuwe wensen. Mijn wens van dit moment is dat ik met de ervaringen en kennis die ik opdoe kinderen/jongeren, ouders en leraren handreikingen geef om hun eigen creatiekracht te ontdekken en te ontwikkelen. Om daarmee met levenslust vorm te geven aan een door hen zelf zo gewenst mogelijk leven.

Oefenen, blijven oefenen

Vrijwel iedereen kan in een spiegel kijken, een stuur vasthouden, een gas- of rempedaal induwen en richting aangeven. Maar heb jij ooit iemand gezien die zonder rijvaardigheid in een auto stapte en soepeltjes wegreed? Zo is het ook met het aanleren van scheppersvaardigheden. Het is geen rocket science, maar het vergt de bereidheid om te ontdekken, te leren, veel te oefenen en door te zetten.



Win een gratis workshop!

Go naar www.educare.nl/netwerk/group/ gratisboek en schrijf een leuke motivatie waarom juist jij een gratis workshop bij jou op school wilt verdienen

- De leukste, mooiste inzending verdient een gratis workshop. Onder de overige
- inzenders worden vijf boeken verloof



EducarePlus

Een uitvoerige toelichting op de twaalf stappen die je neemt om van wens naar werkelijkheid te komen staat voor je klaar in de digitale bijlage van dit nummer.

Boeken

Chantal Trigallez, *De weg van wens naar werkelijkheid*, K.I.C.
Marinus Knoope, *De Creatiespiraal*, K.I.C.